

Door het verlies thuis tegen St-Gillis-Waas kwamen we dichtbij de degradatiezone en konden we best minstens een punt meenemen uit Ronse. Ondertussen liep de gekwetstenboeg deze week goed vol met een spierscheur voor Youcef en Jelle en het hervallen van Kenzo. Positief nieuws voor Yannick die voor het eerst terug op de bank zat. Ronse begon zonder hoofdtrainer (deze gaf zelf zijn ontslag).

De wedstrijd was amper afgetrapt of de 0-1 voor de VK stond al op het scorebord. Een voorzet van op rechts van David werd door Yarich in doel gedeveerd. Onze boys namen duidelijk het heft in handen wat resulteerde in 3 corners binnen de 5 minuten. Toen de thuisportier ietwat te ver uit zijn doel stond probeerde Yarich het met een lob van ver, gedragen door de wind, maar de bal viel juist naast het doel. Een schuchtere poging van Ronse (15') suiste hoog over het doel. Een mooie solo van Glenn kon net niet verlengd worden in doel door Bram (18'). Ronse probeerde dan toch de bakens te verzetten maar Kasper toonde zijn klasse op een schuiver in de linkerbenedenhoek (23'). Een vermeende terugspeelbal naar Kasper (27') op de hoek van de kleine backlijn werd door de scheids bestraft met een vrijschop voor Ronse, gelukkig zonder gevolgen. Na dom balverlies in het middenveld kon Ronse tegenscoren via Delneste (38'). Op slag van rust kon Glenn een mooie vrijschop van Yves in doel devieren en we gingen rusten met een 1-2 ruststand.



In de tweede helft was de VK duidelijk de betere ploeg wat resulteerde in enkele fraaie kansen via Joren (kon net niet goed koppen) en Bram (schot uit de 2^{de} lijn net naast). Op een schaarse tegenaanval (62') versierde Ronse een hoekschop die voor enige paniek zorgde in onze backlijn maar Kasper toonde zich een betrouwbaar sluitstuk. Tien minuten voor tijd kon Yannick zijn wederoptreden vieren (vervanging van Bram) en iedereen begon stilaan in een eerste 3-punter buitenshuis te geloven. Maar dit was zonder de scheids en de 2^{de} linesman gerekend! Beide heren vonden het niet nodig om een thuisaanvaller af te fluiten toen Kevin gehaakt werd in de eigen backlijn met de 2-2 tot gevolg door Timmermans. Een vroeg sinterklaasgeschenk voor de thuisploeg. Protest van onze boys en de bank leidde tot 7 gele kaarten (waaronder 2x geel voor Kevin) en de verwijdering uit de neutrale zone van Alain en Jurgen. Van een anti-climax gesproken. Ronse mocht blijkbaar niet verliezen vandaag en wij dropen bedrogen af.

Geel : Yves, Davy, Kevin (2), Mike, Junior, Glenn.